



Protestantse Gemeente
te Linschoten

Lev



Remy
'Boodschappenjongen'

Wijze Woorden
Het gemiste feest

Pinksteren
Waar rook is, is vuur!

Jaargang 10 nr. 3 mei-juni 2026



Van de redactie

Beste gemeenteleden,

Waar is dat feestje? ...

Waarschijnlijk wist u automatisch al hoe deze zin moest eindigen. 'Hier is dat feestje!'

Geloven mag een feest zijn, samen met medegelovigen zingen en de Heer prijzen. Toch voelt het niet altijd feestelijk. Misschien voelt u zich meer bij God vandaan; zijn er zorgen in uw leven waardoor het prijzen niet oprecht voelt. Maar wat we weten moeten is dat God altijd bij ons is en dat Hij ons altijd uitnodigd om bij Zijn feest aan te sluiten. Deze open uitnodiging mogen wij in ons hart meedragen en mogen wij ook delen met iedereen om ons heen.

Het thema van deze Lev is feest. Pinksteren, Hemelvaart, een vrijwilligersfeest in de kerk. Daarom dit feestelijke nummer van de Lev.

*Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.*

Sela

Namens de redactie,
Esther Kooij



jaargang 10 | nr. 3
mei - juni 2026



4

Interview



6

Jeugd



11

Achter de schermen



15

De Boekenkast



18

Pinksteren



20

Wijze Woorden



22

Aan tafel...



25

Bijbel onder de loep

Meditatie

Feest vieren in de kerk

Het thema van deze Lev is FEEST. Ik heb even gegoogeld naar de definitie van een feest: een feest is een samenkomst in een positieve sfeer van een onbepaald aantal personen. Een feest vindt plaats ter gelegenheid van een heuglijke gebeurtenis of de gedenkdag van iets positiefs. Het varieert van groot -Koningsdag vieren met het hele land- tot klein: het vieren van een verjaardag.

In de kerk zijn we ook vertrouwd met feesten. Juist nu zitten we midden in de kerkelijke feestdagen. We zijn op weg naar het Pinksterfeest en het Paasfeest ligt net achter ons. In de kerk is dit de hoogste feestdag las ik. Dat vierden we op paasmorgen in 't Kruispunt met ontbijt, piano en trompetten, een nieuwe paaskaars en *U zij de glorie* in de kerktuin. Ik herinner me dat wij vroeger thuis voor Pasen altijd een nieuw setje zomerklere kregen, zodat we op ons paasbest naar de kerk konden gaan. We hoopten dan altijd op mooi weer, wat ook weleens anders uitpakte.

Van Pasen tot Pinksteren is de liturgische kleur wit. Het antependium -het mooie woord voor het kleed op de tafel- symboliseert zeven weken lang vreugde, nieuw leven en licht.

Ondanks alle feestelijke aspecten blijft het ook ongemakkelijk. Want zijn wij wel in staat om echt feest te vieren in de kerk?

In onze protestantse kerk zijn we gewend aan de woorddienst. We staan in een traditie waarin veel wordt gezegd. We lezen de verhalen van lijden, dood, opstanding en hemelvaart van onze Heer en van de uitstorting van de Geest. We zingen liederen die daarbij passen. We danken en we bidden. Maar bij dat alles willen we ook graag dat er nog iets wordt gezegd, iets wordt uitgelegd.

Dat is typisch protestants: de drang om uit te leggen. We lijken het feest eerder uit te leggen dan het echt te vieren.

Ik denk dat we in 't Kruispunt nog wat beter kunnen worden in vieren en beleven, zoals we dat terugzien in het plezier dat de kinderen uitstralen na terugkomst van de kindernevendienst. Hoe dit er precies uit kan zien, weet ik eerlijk gezegd niet. Het kan in kleine dingen zitten: feestelijke kerkmuziek, een verrassende liturgie of iets lekkers bij de koffie om het geheel feestelijker aan te kleden.

We zijn in de kerk gezegend met onze prachtige geloofsfeesten. Het is bijzonder dat onze ds.

Laurien juist met Pinksteren weer terugkeert van haar verlof. Het is een FEEST om dit met elkaar te vieren!

Henriëtte Bertels



Humanitaire ramp in Zuid-Libanon

Eind 2025, bereidde de Commissie ZWO zich voor om een nieuw projectland te kiezen. Zoals we sinds de jaren 70 het vizier van onze gemeente elke drie of vier jaar op een ander land in een ander continent richtten, zo wilden we dat ook nu weer doen. We verdiepten ons in de informatie van Kerk in Actie en we kwamen uit op Libanon. In buurland Israël waren wel grote problemen (Gaza), maar in Libanon was het op dat moment relatief rustig. We namen contact op met onze consulent bij Kerk in Actie (Arjan Bikker) en samen met hem besloten we te kiezen voor Libanon.



Op Werelddiaconazondag 8 februari was de start van ons Libanon-project. Begin maart vielen de eerste bommen op Libanon. De situatie verslechterde in rap tempo, met grote humanitaire gevolgen: de eerste week werden 900 mensen, onder wie veel kinderen, gedood en een miljoen mensen raakten ontheemd. En dat op een bevolking van 6 miljoen mensen. Onze hulp aan en aandacht voor Libanon en de Libanezen zijn nu extra hard nodig. We kunnen niet veel doen aan de gewelddadigheden en oorlogshandelingen, maar wat we kunnen doen, zullen we nu zeker doen.

Contactpersoon in Beiroet

We hebben contact opgenomen met Wilbert van Saanen, die werkt op de Christelijke Haigazian Universiteit in Beiroet. Hij is uitgezonden door Kerk in Actie als docent Theologie aan deze Universiteit en hij is studentenpastor voor de studenten. Hij woont met zijn gezin in Beiroet en komt (in normale tijden) geregeld naar Nederland. Hij gaat dan graag voor in kerkdiensten. Wij hopen hem later ook een keer uit te nodigen.



In een brief, die Wilbert van Saanen onlangs schreef, vraagt hij ons *'om te bidden voor vrede, ook al lijkt dat op dit moment heel ver weg. Het zijn de dagen, waarin de machtigen de wapens laten spreken en geen oog hebben voor mensen en dieren, die hieronder lijden.'*

Commissie ZWO,
Gusta de Jong-Bakker



VRIJWILLIGERS FEEST

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers....? Als we nagaan wat er allemaal in en om onze kerk gedaan wordt, dan komen we op meer dan 70 mensen die hun steentje bijdragen.

En wat je ook doet, het is allemaal belangrijk! Daarom willen we iedereen die iets doet voor onze kerk bedanken in de vorm van een feestelijke middag met leuke activiteiten (voor alle leeftijden).

Afsluitend staat er een lekker buffetje klaar.

Jannita Keereweer, Niels van Amstel
en Jantine Lammers



Zaterdag 27 juni
14.00-19.00 uur
t' Kruispunt.



Graag opgeven voor 1 juni per mail bij:
jannitakeereweere@ziggo.nl

TENTDAGEN LINSCHOTEN 2026

19, 20 EN 21 AUGUSTUS



MEDEWERKERS



KINDEREN



KIDSCLUB, BBQ, BINGO, VOLLEYBAL, TIENERAVOND

EN MEER! KOM JIJ OOK? MELD JE AAN!

MAIL ONS OP TENTDAGENLINSCHOTEN@GMAIL.COM

VOLG ONS OP INSTAGRAM EN FACEBOOK



NEEM JE EEN VRIEND
OF VRIENDIN MEE?



KNIP DEZE STROOK AF EN
NODIG HEM / HAAR UIT!

De Boekenkast

Het verhaal van Linschoten

Wie in Linschoten heeft ze niet in zijn boekenkast staan? Boeken over Linschoten, zoals de drie dikke delen van *Sprokkelingen, uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard* en *Landgoed Linschoten*, een geschiedboek samengesteld door Wessel Reinink. Ook *Monumenten te Linschoten* (het bekende gele boek uit 1975). *De kerk bij het Tolhuis* (100 jaar Gereformeerde Kerk Linschoten, 1893–1993) en *'t Kruispunt* (jubileumboek 1893–2018) horen daarbij. Toch miste Frank van Hoorn (Linschotenaar sinds 1989) nog van alles. Hij verdiepte zich in de materie en vond verbanden. Hij voegde alle losse verhalen over rivieren, ridders, kastelen en roerige kwesties samen. Dat resulteerde in een zeer lezenswaardig boek van 264 pagina's: *'Het verhaal van Linschoten'*.

Zo schrijft hij bijvoorbeeld over de verdwenen rivier, de Linschotenstroom. Stroomde die ooit echt van de Betuwe naar het Noorden? En zou die ineens zijn verdwenen? Een tweede kwestie die hem bezighield, was de ontwikkeling in de gereformeerde kerk. Hoe kon het dat ene Johannes Gersie, een klompenmaker en immigrant uit Duitsland, rond 1836 de plaatselijke hervormde kerk op haar grondvesten deed trillen?



Frank van Hoorn schreef een boek, dat zeer lezenswaardig is. Hij schreef zoals hij spreekt: boeiend! We legden een stapeltje exemplaren van het boek van Frank van Hoorn in 'De Boekenkast' en twee weken later waren er 65 exemplaren verkocht! Ongekend.

Het boek is voor €19.90 te bestellen via: deboekenkastlinschoten@gmail.com

Gusta de Jong-Bakker

Banknummer NL 46 ASNB 0707 4297 73

t.n.v. G. de Jong-Bakker o.v.v. De Boekenkast

www.hetverhaalvanlinschoten.nl



A woman with long brown hair, wearing a red dress and a white hat with a red polka-dot band, stands in a field of white flowers. She is holding several large, red balloons with white polka dots. The scene is bright and cheerful, with sunlight filtering through the foliage.

Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is iets moois dat op je wacht

Elbert Smelt en Kinga Bán (1981-2019)

Diensten

Zondag 3 mei		Diaconie
10.00 uur	ds. M. Brederoo, IJsselstein	Kerk
Zondag 10 mei		Diaconie
10.00 uur	ds. Robert Stigter, Voorburg	Kerk
Donderdag 14 mei	Hemelvaart	ZWO, Kerk in Actie
9.00 uur	ds. P.J. Rebel, Culemborg	Kerk
Zondag 17 mei		Diaconie
10.00 uur	dhr. Jack Esselink, Elburg	Kerk
Zondag 24 mei	Pinksteren	ZWO, Zending Cuba
10.00 uur	ds. Laurien Hoogerwerf	Kerk
Zondag 31 mei		Diaconie
10.00 uur	ds. T. Verhoeven, Utrecht	Kerk
Zondag 7 juni		Jeugd
10.00 uur	ds. Laurien Hoogerwerf	Kerk
Zondag 14 juni		ZWO, Kerk in Actie
10.00 uur	dhr. Rik Gorter, Woerden	Kerk
Zondag 21 juni		Diaconie
10.00 uur	ds. P. Zaadstra, Kockengen	Kerk
Zondag 28 juni	Maaltijd van de Heer	Diaconie
10.00 uur	ds. Laurien Hoogerwerf	Kerk
Zondag 5 juli	Jongerendienst	<i>Doel gekozen door jongeren</i>
10.00 uur	jongerendienstcommissie	Kerk
Zondag 12 juli	Overstapdienst	Jeugd
10.00 uur	ds. Laurien Hoogerwerf	Kerk

Preekvoorzieners:

Paul Keerweer | e-mail: preekvoorzieners@kruispuntlinschoten.nl

Pinksteren

Waar rook is, is vuur!

Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur (Exodus 19:17-18).

Rook en vuur

Rook en vuur, je zou er misschien eerder een beetje bang dan blij van worden. En juist blijdschap hoort toch bij het Pinksterfeest? Desondanks hebben Exodus 19 en Handelingen 2 veel met elkaar te maken. Want zoals God zich in Exodus kenbaar maakt aan Mozes en het volk door vuur, zo gebeurt dat ook bij de discipelen en de menigte om hen heen met Pinksteren. Pinksteren is de eerste dag van het Joodse wekenfeest. De discipelen zijn die ochtend al naar de synagoge geweest. En op het leesrooster van de synagoge staat hoofdstuk 19 uit het boek Exodus.



(El Greco 1541 – 1614)

Stel je eens voor: ze hebben net deze lezing gehoord en vervolgens zien en horen ze ook de tekenen van storm en vuur in hun eigen midden.

En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen, en zij werden allen vervuld van de Heilige Geest. (Handelingen 2:3).

Zoals God in rook en vuur neerdaalde op de berg, verdeelt Hij zich nu over de discipelen, zodat zij, net als Mozes deed, voluit zijn woorden spreken!

Heiligheid en nabijheid

Wat heeft rook en vooral vuur te maken met God en de Heilige Geest?

Het gaat over twee eigenschappen van God: Gods heiligheid en Gods nabijheid.

Vuur staat in de Bijbel voor heiligheid, puurheid en reinheid. En vuur staat in de bijbel ook voor licht en warmte, voor nabijheid.

Dat tweede begrip kunnen we makkelijk duiden en kennen we ook uit eigen ervaring.

Het eerste begrip is veel lastiger. We hebben daarbij ook beelden van vernietiging en vertering. Maar als God verschijnt in vuur, dan is het vooral om zijn heiligheid te tonen, om louterend te werken.

Zo deed Mozes de schoenen van zijn voeten, toen hij God ontmoette in de brandende braamstruik, die niet verteerde. De plek was een

heilige plek.

En zo verschijnt God ook op zijn heilige berg, de Sinai, gehuld in rook en vuur, aan Mozes en aan het hele volk.

Vuur heeft een reinigende werking

Als je iets uit een wond moet verwijderen en er is kans op infectie, dan kun je een pincet of naald desinfecteren door die in het vuur te houden.

Zo mogen ook wij in God geheiligd en gereinigd worden. En pas als we 'schoon' zijn, zou je kunnen zeggen, kunnen we ook vervuld worden door Gods aanwezigheid in ons, door zijn Heilige Geest.

Een warme deken

We mogen dan het licht en de warmte van God, de intimiteit van zijn nabijheid ervaren.

En die warmte, nabijheid van God wordt aangegeven door de wolk.

Er staat in Exodus 24: 16: De heerlijkheid des HEREN rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen lang.

Kabood is het hebreeuwse woord voor 'heerlijkheid'. Kabood betekent; zwaarte, en dan niet als iets verstikkends, maar meer als een deken, misschien voor sommigen nog bekend uit hun jeugd, strak ingestopt, veilig met het gewicht van de dekens om je heen. Zo wil God met zijn warmte aanwezig zijn om ons heen....

Doordrenkt

Het is een lastig feest, dat Pinksterfeest.

Zoals je de wind niet kunt pakken, maar alleen kunt duiden in het ritselen van de bladeren en bewegen van de wolken, zo is ook de Geest alleen te duiden in wat zij uitwerkt. En de Geest van God is pas dan te merken, als iemand ermee vervuld is, als iemand ermee doordrenkt is, en daardoor licht en vuur van de Geest verspreidt. Zoals bij een ouderwetse olielamp met een katoenen lont. De lamp kan pas goed branden en licht geven als het katoentje doordrenkt is van de olie ...

Zo is de vervulling met de Heilige Geest iets dat we mogen en kunnen uitdragen. Zoals de discipelen dat deden op die eerste dag. Namelijk in woord getuigenis geven van de opgestane Christus, zo mogen wij dat hier en nu ieder op onze eigen manier doen: in een blijk van aandacht, een gebaar, een woord, een luisterend oor, in het brengen van iemand in gebed bij God.

Zo mogen we allemaal feestelijk onze eigen weg gaan, gereinigd, vernieuwd en vervuld met de Geest!

Hanny van der Stelt



Wijze Woorden

Het gemiste feest

Geschreven door: Esther Kooij

Daar zat Rian dan op haar verjaardag, 30 jaar werd ze. Al haar plannen overboord omdat haar werkgever Hugo had bedacht dat ze wel even een maand naar de Verenigde Staten kon gaan voor een belangrijke opdracht. Een opdracht, die zoals het er nu uitzag, nergens toe ging leiden. Kortom, ze zat daar voor helemaal niets haar tijd uit te zitten, ellenlange vergaderingen bij te wonen terwijl zij in gedachten haar feestje in Nederland door de afvoer zag stromen.

Natuurlijk kon ze haar verjaardag gewoon opschuiven, maar dertig was een bijzondere leeftijd in haar familie. Velen haalden deze leeftijd niet vanwege een genetische afwijking, waar zij ook een drager van bleek te zijn. Al jaren bad de familie voor een oplossing voor deze afwijking, tot drie jaar geleden Rian werd geselecteerd om een medicijn te testen en wat bleek, bij haar sloeg het aan. Rian en haar familie vierden deze kleine overwinning, God had Zijn hand uitgereikt naar haar en haar familie.

Dus nu vierden ze elk jaar de verjaardag groots, want dit jaar kon ook het laatste jaar zijn. De dertig bereiken leek onmogelijk, maar door God die door mensen heen werkt, maakte het mogelijk.

Haar telefoon ging. Hugo, haar werkgever: 'Hoi Rian, hoe gaat het daar? Lukt het een beetje zo alleen daar in Californië?'

'Nou, het komt nog niet van de grond, Hugo. Als ik eerlijk mag zijn, lijkt dit op niets uit te lopen', antwoordde Rian licht gefrustreerd.

'Ja, ik was er al bang voor. We wachten het nog een tijdje af, misschien draait het zich nog om. Hoe dan ook, dat was niet waar ik eigenlijk voor belde. Er wordt over een uurtje een pakketje bij jouw hotelkamer geleverd. Deze moet je werkelijk aannemen, dat kan dit verblijf namelijk totaal omkeren. Dus zorg ervoor dat je over een uur in je hotelkamer zit, dat is echt belangrijk.'

'Mag ik ook vragen wat er in dat pakketje zit?', vroeg Rian nu duidelijk geïrriteerd.

'Dat staat wel in de beschrijving die erop geplakt zit.'

'Oké, Hugo, ik zal over een uurtje klaar staan.'

'Oh en voordat ik het vergeet, je bent morgen jarig toch? Alvast gefeliciteerd.'

'Nee, Hugo dat is vandaag. Maar dank je wel', antwoordde Rian boos.

'Sorry, gefeliciteerd Rian, ga vanavond maar op kosten van mij uiteten.'

'Dank je, ik moet weer ophangen, de vergadering wordt afgesloten.' Rian hing de telefoon op.

Een uur later zat ze in haar hotelkamer te wachten op het pakketje dat ze moest aannemen. Wat kon het zijn dat Hugo dat niet gewoon even over de telefoon kon uitleggen? Altijd dat vage gedoe. Er werd hard op haar deur geklopt, dat zal de bezorger zijn. Langzaam sjokte ze naar de deur en deed open.

'GEFELICITEERD!' Daar stonden haar vriend, vader, broer, beste vriendinnen, haar favoriete collega's en Hugo.

De tranen sprongen Rian in haar ogen: 'Wat is dit?', stamelde ze.

'Natuurlijk heb ik je niet gewoon even naar Californië laten gaan. Ik weet hoe belangrijk jou verjaardag vieren voor je is, dus hebben wij een commissie opgericht om jou om de tuin te leiden. Met jou feestje uiteten gaan in Utrecht vonden wij niet groots genoeg. Jouw dertigste verjaardag vieren in Californië, dat leek er meer op. Dus verrassing!', zei Hugo enthousiast.

'Maar, ik wist van niks! Ik was zo boos op je.'

'Weet ik, maar we wisten dat je dit uiteindelijk enorm zou waarderen', zei Hugo.

'En jullie zaten allemaal in het complot?', zei Rian verbaasd.

'Natuurlijk! Dus we gaan er nu een geweldig feestje van maken, want het leven hoort gevierd te worden, vooral dat van jou.'

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

Psalmen 8: 4-5 NBV21



Aan tafel...

Feestelijke vruchtentaart



Pinksteren, een feest om te vieren omdat de eerste gemeente rond Jezus werd geboren toen de leerlingen 50 dagen na Pasen bijeen waren.

Na het ontvangen van de Geest spreekt apostel Paulus over de vrucht van de Geest:

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten, 5,22). Ook in het evangelie worden we opgeroepen goede vrucht te dragen (Markus 4,20).

Volgens de Joodse traditie wordt op het Wekenfeest (50 dagen na het joodse Pasen) niet alleen de eerste tarwe naar de tempel gebracht, maar ook de eerste vruchten van het veld.

Rode vruchten

Daarom een taart met tarwebloem en rode vruchten. Rood als herinnering aan de liturgische kleur voor Pinksteren: een geest van vuur en liefde.

Kies voor vruchten die vers van het land komen: aardbeien of de eerste frambozen. Je kunt ook kiezen voor kersen uit een potje. Laat deze goed uitlekken en bedek eventueel met gelei of jam of smeer eerst op de bodem stijfgeslagen slagroom of Griekse yoghurt met suiker en beschuitkrumels.

Tekst en foto Tini Brugge

Vruchtentaart

Voor 8 personen

Ingrediënten

Deeg:

150 g zelfrijzend bakmeel
50 g basterdsuiker
1/2 eetlepel zout
50 g zachte boter
1 ei
bloem

Beleg

Ca. 300 gr rood fruit (bijv. frambozen/aardbeien) en bijpassende jam, stijfgeklopte slagroom of yoghurt met suiker.

Bij nat fruit: verkruimel 1-2 beschuiten en voeg deze toe aan het smeersel op de bodem waar de vruchten op komen.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng suiker en meel in een kom. Strooi het zout erbij en snijd met 2 messen de zachte boter erdoor. Voeg het ei al roerende toe. Kneed een soepel deeg. Bestuif een werkplek met bloem, rol uit, vouw in vieren en leg dit in de ingevette springvorm (ca 28 cm doorsnede).

Bak ca. 30 minuten op de middelste richel, laat 20 minuten afkoelen. Haal uit de oven. Beleg met jam, slagroom en/of beschuitkrumels en vruchten.

Bron: Naar een recept van Janny de Moor, zie www.jannydemoor.nl



Berichten

Feest van de Geest

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn verschillende kerken door het hele land open voor publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.

Het thema is dit jaar: *Elkaar verstaan*
Meer info: www.festvandegeest.nl

Feestbericht uit de bloementuin

In de kerktuin staat voor het bijenhotel nu een sporkehoutstruikje. Deze bloeit van mei tot oktober en biedt voedsel aan bijen, vlinders en vogels.

De bessen van sporkehout rijpen in het najaar in verschillende stadia. Daardoor hebben vogels zoals merels en lijsters een lange periode voedsel.

De eitjes van de citroenvlinder bij de bladknoppen (zie foto) zijn een feest om te zien!

Alie Leeuwenstein



Pinksterconferentie

Stichting Opwekking organiseert jaarlijks een pinksterconferentie, het grootste christelijke evenement in Nederland. Rondom het thema 'Ik ben' zijn er diverse inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland. Verder zijn er o.a. workshops en is er veel christelijke muziek te beluisteren.

Datum: 22 t/m 25 mei 2026

Locatie: Biddinghuizen

Aanmelden en info: pinksterconferentie.nl



Strandheem Festival Hemelvaart, Opende

Van openluchtdiensten in de jaren zeventig groeide Strandheem uit tot een festival voor duizenden bezoekers. Met gezinsdiensten, kinder- en worshipconcerten, optredens, workshops en seminars. Het dagprogramma is vrij toegankelijk. Op donderdagavond 14 mei kun je (betaald) naar een concert van We Are Messengers (USA) en zangeres ELINE, en op zaterdag 16 mei staan Rend Collective (USA) en Cammy Barnes (SCH) op het programma.

Datum: 14 t/m 17 mei 2026

Locatie: Opende

Aanmelden en info: strandheemfestival.nl



Feest in je hart

Het mooiste feest is niet het gezellige samenzijn met de vrienden van je dorp of de bloemetjes buiten zetten met de makkers uit je jeugd. Het gaat ook niet om het gevoel dat alles lukt en dat er grote successen gevierd worden. Zelf denk ik dan terug aan de herfst van vorig jaar toen ik met het jeugdteam dat ik mag leiden totaal onverwacht kampioen werd. Dat was een gelukkig moment, ik kan alles terughalen van minuut tot minuut. Maar het is een feest dat voorbijgaat, het team is uit elkaar gevallen en doet in niets meer denken aan de juichende spelers op die avond in de regen van oktober. De meeste geluksmomenten gaan voorbij, het feest duurt maar even en verdwijnt weer in de tijd.

“Als een adem die me op de been houdt”

Bij Pinksteren denk ik daarom veel meer aan een feestelijk gevoel als de onderstroom in mijn leven of als een adem die me op de been houdt in tijden van beproeving. Ik ken een bisschop die het feestgevoel van Pinksteren vergelijkt met zuurstof of grondwater als basiselementen van ons leven. Ze dragen ons zonder dat we het beseffen, ze zijn een wolk die op ons neerdaalt en ons druppels inspiratie geeft, van dag tot dag. Dat feestelijk gevoel mocht ik ervaren toen mijn zoon me afgelopen zomer vanuit Schotland belde om te zeggen dat hij vader wordt en dat zijn vriendin zwanger is van nieuw leven. Sinds dat moment regent het zuurstof, loopt het water me uit de mond, geeft de wolk me iedere dag druppels inspiratie en is er een permanente vreugde in mijn hart. Niemand kan die vreugde zien, als een bron verborgen in mijn hart, als een geschenk dat me steeds weer adem geeft, als een adem die me op de been houdt in moeilijke momenten.

Dat is Pinksteren, de vreugde diep in je hart dat je gedragen wordt en dat je nooit alleen bent. Zeker niet met een kleinkind dat we nooit meer verwacht hadden.

Zalig Pinksteren, leve de vreugde van God als onderstroom in je bestaan.

Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.



De Bijbel onder de loep

De moedige zus Mirjam

Bijbelverhaal na bijbelverhaal hebben we mogen horen in de kerk. Sommige verhalen kun je bijna dromen. Maar nog steeds horen we over mensen waarvan we ons soms afvragen: Wie zijn dat? Daarom, de Bijbel onder de loep. Dit keer nemen we een kijkje in het leven van de moedige zus van Mozes: Mirjam.



Mirjam

Mirjams naam, die in het Grieks als 'Maria' wordt vertaald, heeft mogelijk de betekenis van 'geliefde', 'opstandige', of zelfs 'sterke zee'. Deze laatste betekenis past bij haar rol: ze staat symbool voor kracht en hoop, zoals de zee die het volk zowel bedreigt als bevrijdt.

Vroege leven van Mirjam

Mirjam is een centrale figuur in het verhaal van de bevrijding van Israël uit Egypte. Als oudere zus van Mozes en Aäron speelt ze al op jonge leeftijd een cruciale rol. Wanneer Mozes wordt geboren, heerst er een wrede wet in Egypte: alle pasgeboren Israëlietische jongetjes moeten in de Nijl worden gegooid. Mirjams ouders, Amram en Jochebed, verbergen Mozes drie maanden lang. Uiteindelijk plaatsen ze hem in een mandje van papyrus tussen het riet aan de oever van de Nijl, terwijl Mirjam op afstand toekijkt.

Een Egyptische prinses vindt het kind en besluit hem te adopteren. Mirjam grijpt haar kans: ze biedt aan om een min voor het jongetje te zoeken. Zo brengt ze haar eigen moeder bij de prinses, die Mozes mag voeden. Mozes groeit op in het paleis, maar blijft verbonden met zijn Israëlietische afkomst. Mirjams slimme optreden redt niet alleen Mozes' leven, maar zorgt er ook voor dat hij zijn eigen cultuur leert kennen.

Profetes en symbolisch leider

Jaren later leidt Mirjam, samen met Mozes en Aäron, het volk Israël uit Egypte. Na de wonderbaarlijke doortocht door de Rietzee, waar het leger van de farao verdrinkt, barst het volk uit in lofzang. Mozes zingt een bevrijdingslied, en Mirjam neemt haar tamboerijn, leidt de vrouwen en zingt met hen: "Zingt voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Paard en ruiters wierp Hij in zee!" (Exodus 15:20-21). Deze daad benadrukt haar rol als profetes—een vrouw die Gods boodschap uitdraagt en het volk inspireert.

Mirjams kritiek

Ondanks haar leiderschap is Mirjam niet vrij van menselijke zwakheden. Tijdens de tocht door de woestijn kritiseren Mirjam en Aäron Mozes omdat hij met een Kuschitische vrouw is getrouwd. God straft Mirjam met huidvraat—een witte, besmettelijke uitslag. Mozes bidt voor haar genezing, en na zeven dagen buiten het kamp wordt ze hersteld (Numeri 12:1-15). Dit incident toont zowel haar menselijkheid als de genade die God betoont.

Mirjam overlijdt vlak voor de Israëlieten het beloofde land binnengaan. Ze wordt begraven in Kades, in de woestijn van Sin (Numeri 20:1). Haar leven blijft een voorbeeld van moed, geloof en leiderschap. Als zus, redster, profetes en zangeres heeft ze een onuitwisbare stempel gedrukt op de geschiedenis van Israël—een erfenis die tot op de dag van vandaag inspireert.

Beheer

Collecteopbrengsten

1 feb	Jeugd	€ 226,25
1 feb	Kerk	€ 210,80
8 feb	ZWO, Libanon	€ 360,71
8 feb	Kerk	€ 118,50
15 feb	ZWO, Kerk in Actie	€ 87,05
15 feb	Kerk	€ 87,05
22 feb	Diaconiaal speciaal doel	€ 88,10
22 feb	Kerk	€ 91,00
1 mrt	Diaconie	€ 106,80
1 mrt	Kerk	€ 106,35
8 mrt	ZWO, Kerk in Actie	€ 302,90
8 mrt	Kerk	€ 150,40
15 mrt	ZWO Kerk in Actie	€ 126,67
15 mrt	Kerk	€ 120,70
22 mrt	Jeugd	€ 96,00
22 mrt	Kerk	€ 94,45
22 mrt	ZWO, Noodhulp Libanon	€ 233,50
29 mrt	Diaconie	€ 107,65
29 mrt	Kerk	€ 110,50



Digitaal collecteren

Door bovenstaande QR-code te scannen kunt u rechtstreeks doneren aan de kerk via de kerkapp. Ook kunt u daar geven aan de verjaardagsbus van de ZWO.

Kleine Kerkje

De opbrengst van het kleine kerkje in januari-februari 2026 voor Stichting Leergeld Groene Hart bedroeg € 439,20.

Stand Actie Kerkbalans 2026

Op dit moment hebben we de toezeggingen van 90% van de gemeenteleden binnen en in totaal is er € 70.695 toegezegd. Dit komt neer op ruim 98% van het toegezegde bedrag in 2025. Weer een mooi resultaat. Dank voor uw bijdragen!

Penningmeester College van Kerkrentmeesters,
Jeroen Gaasbeek



Fleuri Zorg
Zorg voor aandacht

Heeft u:

Individuele begeleiding in huis en buitenshuis nodig?
Of

Begeleiding en vervoer nodig bij een uitstapje?

Dan kunt u vrijblijvend met mij contact opnemen:

Jantine Lammers

jantinelammers@gmail.com of tel 0653803143

Ervaring met mensen met dementie, parkinson en andere beperkingen



RONALD IN 'T VELD



✉ RONALDV@GABRIELFB.NL

☎ 033-4556555

@ WWW.GABRIELFB.NL

FINANCIËEL ADVIES

'In 2016 maakte ik als financieel adviseur de overstap van een bank naar Gabriël, een christelijk financieel adviesbureau. Een stap waar ik nog altijd dankbaar voor ben.

Bij Gabriël heb ik de ruimte om écht naar mijn klanten te luisteren. Ik kan de tijd nemen om te werken aan wat voor hen belangrijk is.

Benader me gerust als je meer wilt weten.'

Gabriël 
Leven & Geld

Van Vliet
CARAVANS B.V.

DEALER VAN: ADRIA, HOBBY, KNAUS, FENDT, LMC



- Verhuur
- Onderhoud
- Schadeherstel
- Kampeerwinkel
- Stalling
- Gasvulstation

Voor
vakantie-
plezier!



KROMWIJKERDIJK 8, WOERDEN, TELEFOON 0348 - 41 22 80
WWW.VANVLIETCARAVANS.NL

HENK BAK

MEESTERSCHILDER

SCHILDERWERK-
GLAS-
BEHANG

VERGULDWERK
MARMER-
EN
HOUTIMITATIES

LAAN VAN RAPIJNEN 19
LINSCHOTEN
0348 424406

CV-ketels



Badkamers



Daken



Zonnepanelen



Elektra



Gas



Wij zijn echt groen!
Duurzaam met
stroom, verwarming
en water.

Het juiste adres voor totaalinstallatie



- verwarming • duurzaam • elektra • daken-zink-koper
- ventilatie • water-sanitair • zonnepanelen



Korte Linschoten Oostzijde 13 • 3461 CG Linschoten • Tel. 0348 460 288 • www.vd-vaart.nl • info@vd-vaart.nl

FIDDER SLAPEN

BEDDEN & KASTEN



DE GROOTSTE BEDDENSPECIAALZAAK IN DE REGIO

Vergelijk topmerken | Deskundig slaapadvies | Perfect bereikbaar

Jaap Bijzerweg 9 | 3446 CR Woerden | T 0348 - 41 28 61 | info@fidderslapen.nl | www.fidderslapen.nl

HOVENIER *Nagel*

Uw tuin,
onze zorg!



Voor ontwerp, aanleg en
onderhoud van uw tuin

0645328880 • info@nagelhovenier.nl
www.nagelhovenier.nl



**Wonen & Meer
Linschoten**

Meghan.
MUSIC



AFSCHEID

BRUILOFT

KERST

WWW.MEGHANMUSIC.COM



Start van een nieuwe, gezonde manier van leven

Voeding & Leefstijlcoaching

Samen werken we aan een gezonde leefstijl die past bij jouw lichaam, ritme en doelen.

Sport & Voeding

Voedingsadvies op maat voor sporters die het beste uit zichzelf willen halen.

Vrouw in Balans

Voor vrouwen van alle leeftijden die hun hormonen beter willen begrijpen en in balans willen brengen.

Begeleiding wordt door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit het aanvullende pakket.



www.vitanovagewichtsconsulent.nl
info@vitanovagewichtsconsulent.nl
M: 06-53559741



WERELD
Winkel
LINSCHOTEN

Fairtrade - Duurzame producten -
Tweedehands kleding -
Fairtrade koffie en thee voor bedrijven -
Cadeaupakketjes - Nog veel meer

WERELDWINKEL LINSCHOTEN
Jacob Barneveld 24b | Linschoten
Donderdag: 11.00-15.00
Vrijdag: 11.00-15.00
Zaterdag: 10.00-16.00

linschotenwereldwinkel@gmail.com
tel: 06 101 67 152 - 06 389 77 405

Wereldwinkel Linschoten
 wereldwinkellinschoten

Zorgvuldig passende
keuzes maken, die leiden tot een
waardevolle herinnering



toinette@lavendeluitvaart.nl
www.lavendeluitvaart.nl



Toinette van Waterschoot
M.A. Reinaldaweg 51
3461 CD Linschoten
0348 42 45 02

Colofon

Lev is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Linschoten en verschijnt zes maal per jaar in de oneven maanden.

Redactie

Hoofdredacteur/vormgever: Esther Kooij

Redactie: Hanny van der Stelt

Hans Dorsman

Eleonora Kikkert

redactie@kruispuntlinschoten.nl

Ons redactiestatuut kunt u vinden op:

www.kruispuntlinschoten.nl

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 16 juni aangeleverd te zijn.

Lev wordt gemaakt via De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie.

www.dezaligezalm.nl



Volg ons op Facebook:

@PKNKruispuntLinschoten



Volg ons op Instagram:

[kruispunt.linschoten](https://www.instagram.com/kruispunt.linschoten)

Rekeningnummers Kerk en ZWO:

Kerk: NL 72 TRIO 0379603004

ZWO: NL 83 TRIO 0379524236

Protestantse Gemeente te Linschoten

't Kruispunt

Nieuwe Zandweg 16

3461 AH Linschoten

www.kruispuntlinschoten.nl

Predikant

ds. Laurien Hoogerwerf

predikant@kruispuntlinschoten.nl

Werkdagen: maandag/woensdag/vrijdagmorgen

Tel: 06-42604598

Scriba

Jolanda Dorsman

p/a Nieuwe Zandweg 16,

3461AH Linschoten

scriba@kruispuntlinschoten.nl

Beheer en zaalverhuur

Bert van der Meulen

verhuur@kruispuntlinschoten.nl

Ledenadministratie

Berichten/wijzigingen zoals geboorte- en overlijdensberichten, verhuizing en overschrijving kunt u mailen naar:

ledenadministratie@kruispuntlinschoten.nl



Visi(e)tekaartje

De Protestantse Gemeente te Linschoten is een gemeente

... die zich schaaft rond de Bijbel, het woord van God. We weten ons daardoor gedragen en geïnspireerd.

... die de levensveranderende boodschap van het evangelie van Jezus Christus viert, leeft en deelt.

... die vanuit haar geloofstraditie staat voor deze boodschap. Wij getuigen hiervan op een aansprekende en eigentijdse wijze.

Wij zijn een gemeente

*... van en voor jong en oud.
... die ruimte en geborgenheid biedt aan mensen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap.*

... waar mensen hun gaven en talenten mogen inzetten.

Wij zijn een gemeente die zich inzet om

*... zichtbaar te zijn in de samenleving.
een brug te vormen tussen mensen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap.*

... hoop en verwachting te bieden aan mensen, dichtbij en veraf, over grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.



Feest!



Verhaal

"Hé, hoor jij de wind ook? Zou dat het teken zijn waarover Jezus het had?" vraagt Petrus aan Jakobus. Jakobus haalt zijn schouders op. Hij denkt aan

Jezus. Jezus was hun vriend. Hij werd gevangengenomen, en gedood. Ze dachten dat ze hem nooit meer zouden zien. Maar ineens was hij er weer. Hij was opgestaan! Maar op een dag zei hij dat hij weg moest, naar zijn Vader in de hemel. "Wacht op een teken. Ik stuur mijn Geest om jullie te helpen" zei hij nog. Het gaat steeds harder waaien. Jakobus hoort niets meer, alleen maar de wind. De leerlingen staan op en gaan naar buiten. Ze kunnen niet meer binnenblijven. Ze willen het verhaal vertellen van Jezus. Ze willen vertellen hoe goed God voor de mensen zorgt. Iedereen mag het weten!

Puzzel

Een van de wonderen van Pinksteren is dat er veel mensen uit verschillende landen kunnen verstaan wat de leerlingen vertellen. Hieronder staat het woord 'Feest' in verschillende talen. Kan jij zeggen welke talen het zijn? De letters vormen de naam van een belangrijke persoon uit de Bijbel.

Feest	S Spaans
Feier	Z Engels
Party	J Nederlands
Fête	E Duits
Fiesta	U Frans

Om over na te praten

De leerlingen van Jezus zijn heel blij. Hoe voel jij je als jij blij bent? En wat doe je dan? Denk je dat de leerlingen zich ook zo voelden? De leerlingen gingen naar buiten om het aan iedereen te vertellen. Zou jij dat ook durven of niet?

Tip voor thuis



Pinksteren is een beetje een moeilijk feest. Het gaat over de Heilige Geest. De Heilige Geest kan je niet zien, maar wel voelen. Daarom gaat het in het verhaal ook over de wind. Die zie je ook niet, maar je voelt hem wel, als je fietst bijvoorbeeld. Soms kan je de wind ook zien, bijvoorbeeld als blaadjes of vlaggetjes bewegen in de wind.

Maak thuis met een tak en lintjes een mooie windhanger. Deze kan je herinneren om te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan.



Dit mag iedereen weten

De leerlingen vertellen iedereen over wat God voor de mensen gedaan heeft. Wat heeft God voor jou gedaan? Schrijf of teken het in het wolkje van de leerling!

